

Okunnigt, olagligt och slarvigt

Nu har det hänt, ramslöken är borta! På väg hem från en trevlig invigning av naturreservatet Lånestaheden i Vagnhärad. Nästan hemma cyklar jag förbi bergknallen i mitt emot Nyängsgården, lite nedströms från Trosa kvarn på västra sidan om ån.

För sex lägenheter drar man en ny väg, en liten förbifart, över ekbacken. Detta trots att alternativ finns. Bilarna ska fram i Ekokommunen Trosa! Några ekar, träd som gav ramslöken skugga är borta, marken avskalad. Vi var några som tassade dit. Vi som vet hur ramslök ser ut och gillar ramslökspesto.

Under de år jag bott i området nära den omtalade bergknalle har jag sett hur Trosa blivit fattigare på djur och växter och hur ensidigt stuprörstänkande fått genomslag.

På Vitalisskolans skolgård har den så kallade groddammen fyllts igen. Salamandrarna och grodorna är borta. Där finns nu en vattentrappa i betong och eleverna missar ett oslagbart läromedel. Idiotiskt när dammen lärde så många barn utvecklingen från rom till färdiga groddjur. Dessutom var det lagvidrigt att fylla igen dammen eftersom grodor och salamandrar är fridlysta. I samma anda har gräsmattan, före detta bollplanen, i söderslutningen vid Björkbacken blivit parkering för skolkontorets personal. Barnen missar en lekyta i solen och asfalten gör att regnvatten forsar ner i omgivande trädgårdar. Fortsätt sedan förbi parkeringen utmed Norrbackagatan. Rikta blicken mot buskaget utmed vänster väggen. Här växte korskovall, en växt som gillar öppen ängsmark som slås varje år. Den växten har försvunnit när gräs och buskar tillåts bre ut sig. Gatan är trafikerad åt båda håll och skolväg till Vitalisskolan samt två förskolor. Här går även skolkontorets personal dagligen på väg till lunchställen utan att reagera på förbuskningen och korskovallens försvinnande. Märkligt att ingen reagerat och sett att förbuskningen skymmer sikten och gjort vägen ännu mer farlig för skolbarnen.

Hur kan vi bli bättre på att ta tillvara på biologisk mångfald och de ekosystemtjänster naturen bjuder på? Jag är politiker, visst kan jag göra mer? Jag ser korskovall och ramslök och jag ser att vägen är övervuxen och sikten skymd. Visst kan jag göra mer. Säkert finns liknande exempel runt om i kommunen. Låt oss dra nytta av att vi är en liten kommun. Ut med politiker och tjänstemän i föreningar, lekparker och joggingspår. Utnyttja kompetenta, observanta invånare. In med helhetssyn och bondeförnuft! Bjud in politiker, tipsa våra tjänstemän, vi vet inte - eller låtsas inte veta.

Gitte Jutvik Guterstam

Vänsterpartiet